

Bethesda kurser

“Bethesda kurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.

Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusedtagers almene og faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der opstår i forholdet mellem samfund og kirke.

Bethesda kurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusedtager derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og kirke.

Bethesda kurser er åbent for alle.

Hjemmeside: www.bethesda.dk/kurser

Find os på Facebook: www.facebook.com/BethesdaKurser

Rømersgade 17
1362 København K

Tlf.: 3313 1715

E-mail: kim@bethesda.dk

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-14

Konto: 3420 - 16891444

www.bethesda.dk

Kursusudvalget

Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut

Leif Andersen, Hvidovre, lektor

Arne Kappelgaard, Amager, pens. præst

Ingrid Bové Jakobsen, Amager, efterlønner, tidl. børnesagkyndig psykolog
i Statsforvaltningen

Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær

Pris:

Deltagerbetaling kr. 120,00 pr. serie eller kr. 50,00 pr. dag.

Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 500,00.

Kaffe/te og rundstykke á kr. 15,00 kan købes fra kl. 9.30

Kaffe/te uden rundstykke á kr. 7,00 kan købes fra kl. 9.30

Se hvordan du tilmelder dig og betaler på side 11

Formiddagshøjskolens foredrag optages

Lydoptagelser kan hentes gratis via bethesda.dk/kurser

Mulighed for at få lydoptagelser overført til USB ved henvendelse til kontoret i Bethesda.

Kursus A - Jakobsbrevet - Bibelundervisning

Ingolf Hensch Pedersen

Pensionist og bibelinspirator i Bibellæser-Ringen,
cand.theol.



Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 10.00 - 12.00

Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 10.00 - 12.00

Onsdag d. 7. november 2018 kl. 10.00 - 12.00

Onsdag d. 14. november 2018 kl. 10.00 - 12.00

Jakobsbrevet

Mange lutheranere vil ikke kende andet til Jakobs brev, end at Luther betegnede det som et ”stråbrev”. Er det, fordi Jakob så stærkt betoner gerningernes plads og nødvendighed i kristenlivet, at Luther fældede en så hård dom over det? Og hvordan skal det også forstås i forhold til Paulus’ understregning af frelse ved ”troen alene”?

Hver tid har sine kampe og særlige udfordringer. Kan det være sådan, at vi i vores tid netop kan have behov for at læse/genlæse Jakobs brev, fordi vi i dag står med nogle problemstillinger, som faktisk langt på vej svarer til dem, der gjorde sig gældende blandt de jødekristne, Jakob dengang primært henvendte sig til?

Undervisning vil fokusere på nogle af de nævnte problemstillinger samtidigt med at hele indholdet i brevet vil blive læst og på forskellige måder blive behandlet:

I. Troen – kraften til udholdenhed, kap 1, 1-18

II. Troen – kraften til gode gerninger, kap 1, 19-2,26

III. Troen – kraften til et liv i ydmyghed, kap. 3, 1-4,17

IV. Troen – kraften til et rigere liv i lovsang og bøn, kap. 5, 1-20

Kursus B - Har folkekirken en fremtid?

Folkekirken – set fra Evangelisk Luthersk Netværks vinkel

Børge Haahr Andersen

Rektor på DBI, cand. teol.

Onsdag d. 21. november 2018 kl. 10.00 - 12.00

Den danske Folkekirke er én af de mest rummelige kristne kirker i verden. Der er plads til præster a la T. Grosbøll, som fornægter en skabende og opretholdende Gud. Der er plads til bibelstridige ritualer og til prædikener, der stritter i mange retning. Midt i denne pluralisme er der også plads til præster og menigheder, som forkynder Guds ord efter Bibelen og kirkens bekendelse. Har Kirken i egentlig forstand en fremtid inden for Folkekirken?



Ussing opdateret

Carsten Dalsgaard Hansen

Leder af Hellig Kors Kloster, cand.theol.

Onsdag d. 28. november 2018 kl. 10.00 - 12.00

Henry Ussing var den teologiske og åndelige arkitekt bag kirkefonds-eventyret i København for hundrede år siden. Alene i perioden fra 1890 til 1915 blev der opført 37 kirker for indsamlede midler. Men det mest bemærkelsesværdige var, at alle disse kirker blev rammen om et levende og missionerende menighedsliv. Kirkefonds-fædrene så kirkens nød og handlede på den.



I den første time skal vi høre mere om den utrolige historie og det ussingske ideal.

I den anden time vil vi forsøge at forholde os til en række spørgsmål, som naturligt rejser sig: Hvad blev der af alle disse levende menigheder? Er menigheden på ny forsvundet i maskepiet med verden, som Ussing udtrykte det? Hvor blev skellet mellem kirken og verden af? Hvad med forholdet mellem kirke og stat? Og - har Ussing arvtagere i dag og hvem er det i så fald, der fører arven videre?

Kursus B - Har folkekirken en fremtid?

Kirkesmerter og kirkeglæder

Niels Jørn Fogh

Sognepræst, Lindehøj Kirke, cand.theol.

Onsdag d. 5. december 2018 kl. 10.00 - 12.00

Glæden og taknemmeligheden over at være en del af en lokal kirke er af fundamental betydning for livet som menneske og kristen. Derfor vil vi se på mange gode grunde til at glæde sig over at være menighed og en del af Folkekirken. Disse gode grunde bliver i foredraget illustreret med personlige eksempler.

Det siges, at smerte rimer på hjerte. Derfor er kirkesmerter en del af livet, hvis vi elsker Guds kirke. Det er altid forbundet med smerte at holde af Folkekirken og vores lokale menighedsfællesskab. Dels er der smerten over os selv, og den måde vi agerer på i fællesskabet. Der er smerten over, at der i Folkekirken gives plads til ubibelsk forkyndelse og praksis. Også kirkesmerterne får kød og blod gennem personlige eksempler.



Sognekirke på Østerbro

Jens Ole Christensen

Sognepræst, Fredens og Nazaret Kirker, cand.theol.

Onsdag d. 12. december 2018 kl. 10.00 - 12.00

Frit fra leveren om glæder og sorger, muligheder og udfordringer for en kirke i storbyen.

Fredens og Nazaret kirker er en såkaldt kirkefondskirke, som har forsøgt at fastholde det væsentlige i den oprindelige kirkefondstanke. For øvrigt i et sogn, der har forandret sig enormt over de sidste årtier.



Kursus C - Helligånden

Sprint Aagaard Korsholm

Undervisningskonsulent i Indre Mission, cand. teol.

Mandag d. 7. januar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Mandag d. 21. januar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Mandag d. 28. januar 2019 kl. 10.00 - 12.00

1. Gud er et kærlighedens fællesskab af tre personer: Far, Søn og Ånd. Gud elsker os mennesker og ønsker en meget tæt kontakt til os. Hvad er Helligåndens særlige funktioner i denne kontakt? Hvilke arbejdsredskaber betjener han sig af? Hvordan åbner vi os for hans kontaktskabende tiltag?
2. Helligånden i os. Ved dåb og tro er Helligånden den åndelige livskraft og saft i os. Han bærer kærlighedens frugter i os. Hvordan virker det i praksis? Hvad kan vi gøre for at bære god frugt? Hvordan påvirker det vores kristne fællesskab?
3. Helligånden gennem os. Gud ønsker at bruge os til at sprede sin velsignelse på alle planer. Derfor udruster Helligånden os med forskellige åndelige evne. Hvad er det for nogle og hvordan bruger vi dem?
4. Helligånden som erfaring. På mange måder er det mest Helligånden, vi "oplever/mærker/erfarer" i vores liv sammen med Gud. Vi skal se på, hvad det betyder ved fx bøn, følelser i troen og modtagelse af budskaber.



Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.

Kursus D - Kulturens sprog i kirken

I en kultur uden religiøst sprog

Carsten Espersen

Præst, cand. teol.

Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 10.00 - 12.00

“Kan Gud skabe en rød pølse der er så varm at han ikke selv kan spise den?”

Hvad betyder det for kristne at leve i en tid, hvor det naturlige i at leve i en kristen tradition ikke mere gælder? Hvad gør den kultur vi lever i ved os og vore muligheder for at leve som Kristi disciple? Kan vi påvirke den kultur vi lever i? Hvordan påvirker den os – måske uden at vi ved det?

Vi skal se nærmere på hvad kultur mon er, og hvordan det altid er kirkens vilkår at findes i en bestemt kulturel sammenhæng. Vi ser på cases der udfolder, hvor langt væk vores budskab, kan synes for dem vi taler med, for at afdække blinde vinkler, og i stedet prøve at få kikkerten for det seende øje. For vores egen skyld, og i særdeleshed for de mennesker vi er kaldet til at elske med evangeliet i vores tid.

(Tag gerne egne eksempler med, om oplevelsen af det svære, mislykkede eller gode møde du har oplevet.)

Når troen møder øjet

Grethe Olsen

Leder af Galleri Emmaus

Onsdag d. 13. februar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Mød ildsjælen Grethe Olsen, der i 2003 åbnede Danmarks første galleri for kristen religiøs kunst, og nu driver et kirkeligt kulturværksted på den tidligere Haslev Udvidede Højskole. Sammen med en række andre har hun fået skabt fokus på at bruge den kristne kunst som en aktiv medspiller i kirken, privatlivet og samfundet som helhed.

Grethe Olsen fortæller i ord og billeder om den kristne religiøse kunst: Hvordan definerer man kunst i almindelighed, og kristen



fortsættes på næste side...

Kursus D - Kulturens sprog i kirken

Forsat fra forrige side... religiøs kunst i særdeleshed? Hvilken tradition bygger den på, og hvad skal vi med den? Er kirkerne ved at udvikle sig til lokale kunstmuseer, og hvordan holder vi i så fald fast i den levende kirke?

Grethe Olsen vil også fortælle om tilblivelsen af Galleri Emmaus og udviklingen frem til i dag, hvor huset Emmaus fungerer som samlingspunkt og inspirationssted for kunstnere, et væld af NGO-bevægelser, erhvervsfolk, ministerier og menigheder.

Sang og musik

Filip Skjerning

Musikkonsulent i Indre Mission

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Sang og musik er et af de sprog, vi bruger både i kulturen i almindelighed og i kirken. Den er Guds gode gave til menigheden, og vi vil dykke ned i denne gaves muligheder og begrænsninger. Vi vil også arbejde med udfordrende spørgsmål som: ”Kan det være farligt og manipulerende at gribe til det følelsernes sprog, som musikken er? Skal musikken primært være Ordets tjener eller har den også en selvstændig berettigelse? Kan enhver form for musik anvendes i en kristen kontekst? Og hvorfor skal vi absolut lære nye sange?”



Hvorfor interessere sig for kunst?

Henrik Højlund

Sognepræst i Kingo Kirke, cand.teol.

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 10.00 - 12.00

Kirken og kunsten har gennem århundreder kørt et tæt parløb. Kirkens budskab er kommet til udtryk gennem historiens største kunstnere.

I visse kristne kredse har kunsten dog været set på med en vis mistænksomhed, som en slags unødvendig luksus, måske endda afsporing af sagen.

Hvad kan kunst, og hvad kan vi bruge kunsten til?



Kursus E - Globalisering på godt og ondt. Har vesten en fremtid?

Kirkens globalisering

Jonas Adelin Jørgensen

Generalsekretær i Dansk Missionsråd

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 10.00 - 12.00

Kristendommen er under forandring på en række områder: Geografisk udbredelse, ideologiske strømninger, kulturel og politisk interaktion, og mødet med andre religiøse traditioner. Hvilken slags kristendom vil vi se de kommende årtier? Vi vil se på en række af de fænomener og processer, som påvirker kristendommen globalt og nationalt.

- Det globale syd og det globale nord, sammenstødet mellem civilisationer, økonomisk ulighed og teologisk enhed?
- Postmodernisme (med vægt på manglen på metanarrativer), postkolonialisme, ideologikritik og religionskritik.
- Politik og religion, ekstremisme og fundamentalisme, sekularisering og mening
- Omvendelse og oversættelse
- Uafhængige kirker, migration og demografi
- Religionsteologi, mission og evangelisation

Oplevelser i mødet med international teologi

Søren Dalsgaard

Koordinator, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Folkekirkens Mission

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 10.00 - 12.00

Vores hverdag er fyldt med indtryk fra hele verden. Impulser fra mennesker og samfund, som er meget forskellige fra vores egen, møder os gennem nyhedsmedier, Facebook, udlandsrejser, eller blot mødet med naboen, der har rødder i et andet land. Det har givet os en stærkere fornemmelse af kirkens globale karakter, men mange har også opdaget, hvor forskellige vi i virkeligheden er som kristne - måske endda så forskellige, at vi til tider har *fortsættes på næste side...*



Kursus E - Globalisering på godt og ondt. Har vesten en fremtid?

Forsat fra forrige side... svært ved at genkende Kristus i hinanden. Hvad er det i virkeligheden, som forener os? Hvad er uforanderligt i kristendommen, og hvad er kulturbestemt? Og hvordan kan vi på tværs af vores forskelligheder arbejde sammen på kirkens fremtid i Danmark? Søren Dalsgaard vil på baggrund af sine oplevelser som teologistuderende i Kenya i 2007-2010 og sit efterfølgende arbejde i Folkekirkens Migrantsamarbejde lede os gennem en refleksion omkring udfordringerne til os i dag i mødet med international teologi.

Globaliseringens kræfter - politik, økonomi og miljø

George Thomas

Personist, ingeniør,
medlem af bestyrelsen for Tværkulturelt Center

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 10.00 - 12.00

Hvordan påvirker globaliseringen os? Mennesker rejser, politik bliver mere overnational, internationale organisationer og firmaer påvirker os, og miljø- og klimakræfter mærkes globalt. Hvordan kan vi reagere? Fordele og farer?



Hvor er Vesten på vej hen – og hvorfor er flygtninge og migranter på vej til bl.a. Vesten?

Jann Sjørnsen

Generalsekretær, Caritas Danmark

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 10.00 - 12.00

Flygtninge og migration er øverst på dagsordenen i de fleste europæiske lande. Europa synes først og fremmest optaget af at skærme sig både kulturelt og i forhold til at tage imod mennesker på flugt. Danmark er på mange måde i front når det gælder om at stramme op på udlændingeområdet. Hvad betyder det for os - og for andre - og i en global kontekst? For slet ikke at tale om alle de flygtninge og migranter, der aldrig kommer i nærheden af Europa og Vesten...



Du kan tilmelde dig på følgende måder:

1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 16891444
Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.
2. Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til
kim@bethesda.dk.
3. Indsend tilmeldingsblanketten til
Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
4. Tilmelding kan ske ved kursusstart.

Kursusafgiften kan indbetales ved kursusstart. Der kan betales med dankort, over netbank – konto 3420 - 16891444 eller med MobilePay 46072

Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Tilmeldingsblanket til Bethedas formiddagshøjskole 2018-2019

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Telefon: _____

Email: _____

Antal deltagere: _____

Sæt kryds ved det ønskede:

Kursus A __ kr. 120,00

Kursus B __ kr. 120,00

Kursus C __ kr. 120,00

Kursus D __ kr. 120,00

Kursus E __ kr. 120,00

Alle 5 Kurser __ kr. 500,00

I alt kr. _____

Indsendes til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K

Formiddagshøjskolen

Bethesdakurser 2018-2019

Kursus A - Jakobsbrevet side 3

Ingolf Henoch Pedersen

Onsdage, 24. oktober - 14. november 2018

Kursus B - Har folkekirken en fremtid? side 4

Børge Haahr Andersen, Carsten Dalsgaard Hansen,

Niels Jørn Fogh og Jens Ole Christensen

Onsdage, 21. november - 12. december 2018

Kursus C - Helligånden side 6

Sprint Aagaard Korsholm

Mandage, 7. - 28. januar 2019

Kursus D - Kulturens sprog i kirken side 7

Carsten Espersen, Grethe Olsen,

Filip Skjerning og Henrik Højlund

Onsdage, 6. - 27. februar 2019

Kursus E - Globalisering på godt og ondt.

Har vesten en fremtid? side 9

Jonas Adelin Jørgensen, Søren Dalsgaard,

George Thomas og Jann Sjørnsen

Onsdage, 6. - 27. marts 2019